



Dankbare herinnering aan

Ida SOMERS

Weduwe van
Georges ROBAYE

Zij werd geboren te Mortsels
op 31 augustus 1908 en overleed
aldaar in het A.Z. St.-Jozef op
28 juni 2001, begeleid en gesterkt
door de Ziekenzalving.

De families Robaye en Somers danken voor
het medeleven.

En als ik doodga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten.
Er is de heimwee die ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

En als ik doodga, treur maar niet.
Ik ben niet echt weg moet je weten.
't Is het verlangen dat jij achterliet.
Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

En als ik doodga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten.
't Is maar een lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

Bram Vermeulen