



Wees in vroom gebed indachtig
de ziel van zaliger

MEVROUW

M A R I A S O M E R S

Medestichtster van de P.V.B.A. Frans Faes

echtgenote van de Heer **FRANS FAES**

geboren te Boechout, op 16 januari 1911 en
overleden te Wilrijk, op 15 mei 1973, gesterkt
door de genademiddelen van de H. Kerk.

In deze schone meimaand, de bloemenmaand,
mocht moeder naar de hemel gaan.

Getooid met de **WITTE LELIES** van haar
schone zuivere ziel, omkranst met de **RODE**
ROZEN van haar vurige liefde, samen ver-

vlecht met de **PAARSE BLOEMEN**, pas
geplukt uit de lijdenstuin, is ze bij haar Heer
-n schepper weergekeerd. Want toen de engel
Gods haar dode ogen sloot droeg hij naar
de hemel een moeder beminnelijker dan ooit.

Dierbare echtgenoot, samen hebben wij in
groot godsvertrouwen, in de ogen der mensen,
een reuzenzaak opgebouwd, en meermaals
hebben wij God erom gedankt. Bij mijn heen-
gaan strekt mij echter tot grootste vreugde
het schoon gezin dat wij samen in liefde en
eensgezindheid hebben opgebouwd.

Mijn goede kinderen en mijn talrijke kleinkin-
deren, blijft allen verenigd door de sterke
band der onderlinge liefde.

Wees goed voor vader en bidt alle dagen voor
uw moeder.

"Dat de martelaren haar bij haar aankomst
ontvangen"... na het lange, zware lijden, dat
zij geduldig als een beschikking Gods over
haar leven heeft aanvaard.

De Families **SOMERS-FAES**, **DE BELDER**
en **BAETENS**,

zeer getroffen door uw talrijke blijken van
deelneming, danken U zeer oprecht.