

GEDENK IN UW GELOVIG GEBED DE ZIEL VAN

WERKSEM

MEVROUW

MARIA STEPHANIA SOMERS

Weduwe van de heer

JOSEPH VAN DEN BERGH

Geboren te Boechout, op 26 maart 1899, en
godvruchtig overleden te Lint,
rustoord Zonnestraat, op 19 februari 1977.
Voorzien van de sacramenten der zieken.

Stil en eenvoudig zoals ze geleefd heeft, heeft zij haar leven aan de Heer teruggeven. Mogen na al haar inspanningen en tobben voor haar groot gezin — gezin dat het doel van haar leven was, — na het geduldig gedragen lief en leed, omwille van haar bekommernis en bezorgdheid, de Hemelse Vader haar met open armen opnemen in zijn eeuwige vreugde.

Lieve kinderen en kleinkinderen, gij die zo lief voor mij geweest zijt, niet alleen in vreugdevolle dagen, maar vooral in moeilijke omstandigheden, heb dank voor uw warme kinderliefde, uw steun, troost en geduld.

Hierbij vergeet ik zeker niet de zusters van het rusthuis «Zonnestraat» die mij zo vol goedheid bijstonden toen ik stilaan aftakelde door de jaren. Want de goedheid van de mensen onder elkaar is als een zonnestraat van de hemel onder ons.

Lieve kinderen en kleinkinderen, familieleden en vrienden en medebewoners van het rusthuis, ik heb mijn levensweg volbracht en een heerlijk rustig plekje gevonden in Gods grote woonst bij vader en mijn dochter Maria.

Vergeet ons niet in uw gebed.

Wij bidden God, dat alles waarin zij schoon en groot is geweest in al haar eenvoud in ons mag blijven voortleven.

Haar kinderen en kleinkinderen,

De families SOMERS, VAN DEN BERGH, JENNIS
en WOUTERS

danken voor het betuigde medevoelen.

Begrav. Robbers pvba. 32.13.05 - 33.37.49