

« Sterven is wel als het uitdoven van de lamp in het morgenlicht, maar niet de vernietiging van het zonlicht. »



(R. Tagore)

Ter zaliger gedachtenis aan mevrouw

## Rosalia Dorothea SOMERS

Weduwe van de heer Eduardus MARIËN  
Echtgenote van de heer Florentinus MARIËN

geboren te Vremde op 16 december 1893 en in de  
Heer ontslapen in de St.-Jozefkliniek te  
St.-Antonius-Brecht op 13 augustus 1973.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Zoals zij geleefd heeft zo is zij van ons heen-  
gegaan, stil, eenvoudig, diep-gelovend. Haar  
bescheidenheid zal voor ons een voorbeeld  
blijven. Wij danken God opdat deze vrome  
moeder met haar uitnemende goedheid de  
onze is geweest.

Dankbaar zullen wij haar biddend blijven ge-  
denken en de Heer vragen dat hij haar zou  
opnemen in zijn hemels paradijs om van  
daaruit over haar man en kinderen te waken  
samen met Maria tot wie zij zelfs in haar  
laatste ogenblikken zo intens kon bidden.



OM UW TROOSTVOLLE DEELNEMING  
EN UW GEBED DANKEN U OPRECHT

de heer Florent MARIËN,  
de heer en mevrouw Frans MARIËN-VERDYCK  
en kinderen Ria, Guy, Gerd en Johan,  
de families SOMERS, MARIËN, GOYVAERTS  
en VAN LOOVEREN.