



Dit weze een vroom aandenken aan

Mevrouw **Leonia Catharina**

**SPAEPEN**

Lid van verschillende Broederschappen

echtgenote van

**Franciscus Ferdinandus MERTENS**

geboren te Boechout, op 17 augustus 1889  
en godvruchtig overleden te Lier op  
6 februari 1964 voorzien van de laatste  
HH. Sacramenten.

«Indien Jezus, zoals wij geloven, gestorven is en opgestaan, zal God evenzeer hen, die in Jezus zijn ontslapen, met Hem tot Zich voeren..... Troost elkander dus met deze woorden». Ja, ook moeder is overgegaan naar 't ander leven. Maar omdat wij geloven in het andere leven, mogen wij niet treuren zoals de anderen die zonder hoop zijn.

Wij bidden voor haar, opdat de Heer haar moge vergeven, in zijn barmhartigheid, wat zij uit zwakheid heeft bedreven.

«Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer».

Dierbare echtgenoot en familieleden, laten we verenigd blijven in gebed en liefde voor elkander.

---

Heer Franciscus Ferdinandus Mertens,  
De families Spaepen, Mertens,  
Doms en Biscops

danken U voor de blijken van deelneming.