

"Zie Ik maak alles nieuw".



Tot vroom aandenken aan

Mejuffrouw

## JULIA SPALLIER

geboren te Boechout, op 6 maart 1899 en  
godvruchtig overleden te Mortsel, op 3 februari  
1974

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN  
VAN DE H. KERK.

---

Na jarenlang ziek-zijn heeft de Heer haar uit haar lijden verlost en haar bij Zich geroepen en getooid met de kroon van eeuwig geluk. Moedig heeft zij dit kruis gedragen. De kracht en de steun hiervoor vond zij in haar dagelijks gebed, in de H. Kommunie met de Heer, in haar rotsvast geloof dat de Heer slaat maar weer geneest en alles ten goede leidt voor wie Hem liefhebben. Daarom heeft de Heer vandaag voor haar alles nieuw gemaakt: geen pijn, geen geweent en geen smart zal er zijn, want al het oude is nu voor haar voorbij.

Heer, wij danken U voor Uw woord van eeuwig leven, het enige dat ons troosten kan bij het verlies van een dierbare.

Dierbare zuster en familie, u kan ik niet genoeg danken voor al uw toegewijde zorgen en dienende liefde. Van bij de Heer blijf ik in gebed en liefde met u allen verbonden.



De Families SPALLIER en SOMERS

danken U voor de troostende blikken van deelneming.