



Dit weze een vroom aandenken aan
de Heer

JOZEF STEVENS

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN CAMPENHOUT

geboren te Duffel, op 4 juni 1904 en god-
vruchtig overleden te Boechout, op 29 juli 1976

*GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.*

Vader was zo gelukkig. Iedere dag was een feest voor hem. Zijn lieve vrouw, zijn goede kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zijn duivensport... er was zoveel waar hij blij kon om zijn. Vader verstond de moeilijke kunst gelukkig te zijn met eenvoudige, kleine dingen van iedere dag. Het leven was mild voor hem. Daarom juist kunnen wij dit plotse heengaan zo moeilijk begrijpen. En er is pijn in ons hart om dit grote verlies.

En toch weten en geloven wij dat het leven van vader niet eindigt. Geluk, liefde, vreugde sterven niet !

Hij is geroepen voor dat grote geluk ! Het geluk waarover de Heer het heeft in Zijn Blijde Boodschap, het eeuwige leven.

God, heb dank omdat gij iedere mens uitnodigt voor die onzegbare vreugde : de hemel. Lieve vader, bedankt voor dat schone en goede dat gij ons nalaat. Met heimwee, maar fier, zullen wij aan u blijven denken. Blijf gij voor ons zorgen.



Mevrouw Jozef STEVENS,
geboren Maria VAN CAMPENHOUT,
De kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
De Fam. STEVENS en VAN CAMPENHOUT

danken U voor uw troostende blijken
van deelneming.