



Dankbare herinnering aan

## Martha STORMS

*Lid van K.B.G. Boeichout*

Weduwe van  
Jan VAN DIJCK

Zij werd geboren te Hove op  
31 mei 1918 en overleed na een  
langdurige ziekte te Boeichout  
in het Rusthuis Avondvrede op  
9 mei 1999, gesterkt door de  
gebeden van de H. Kerk.

---

*De familie dankt uw voor uw medeleven.  
Speciale dank aan de directie en het  
personeel van Rusthuis Avondvrede en  
in het bijzonder haar beide burens voor  
de goede zorgen.*

Rust nu maar uit.  
Je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het meer dan  
moedig gedaan  
wie kan begrijpen  
wat je hebt geleden  
wie kan voelen wat  
je hebt doorstaan.

Je leed in stilte,  
wij begrepen het niet steeds.  
Je glimlach en je handdruk  
vertelden ons van je liefde,  
je goedheid en je tederheid.  
Wij hielden van je,  
zo deelden we je leed.  
Nu ben je thuis, thuis bij de Heer.