



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Mevrouw

Hilda STRUYF

Weduwe van de heer
Frans VAN BAELEN.

Zij werd geboren te Boechout op
15 april 1914 en overleed te
Antwerpen in het A. Z. Middelheim
op 6 januari 1986, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

De Heer en Mevrouw
Karel Van Dingenen - Van Baelen,
en zoon,

De Heer en Mevrouw
Jozef Smets - Van Baelen,
en kinderen,

De Heer Ludo Van Baelen,

danken u voor de troostende blikken
van deelneming.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen
Dank voor U goede zorgen, en ook
gij allen die mij in mijn ziekte zo
regelmatig zijt komen bezoeken.
Weet dat het voor mij een grote
troost is geweest.
Zovele jaren was ik omringd door uw
zorgen en uw liefde. Ik ben er zeer
dankbaar voor en blijf U van hier-
boven gedenken.

Begrafenissen Goossens & Celis n.v.
Mortsel Tel.449.68.61 Boechout