



Aandenken aan

Celine SUETENS

echtgenote van

Leon NAENEN

Lid van KBG St.Bavo

Geboren te Lier op 9 juli 1920 en aldaar na een kortstondige ziekte rustig ingeslapen in het H.-Hartziekenhuis op 11 april 2001, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

De familie dankt U
voor de blijken van deelneming.

Lieve Moeder,

Je heengaan doet pijn.

Je was altijd zo bezorgd, overbezorgd voor vader, de kinderen en de kleinkinderen.

Hun geluk was jouw levensvreugde.

Telkens we op bezoek kwamen was het steeds: "Hoe is het jongen? Hoe is het met Marja, Els en de kinderen? Kom binnen, ik zal gauw koffie zetten en ik heb nog een stukje cake." Als je dan nog een kaartje kon leggen was je zo gelukkig.

Familieleden & vrienden, je kreeg ze zo graag op bezoek voor een praatje en weer die bezorgde vragen. Nooit praatte je over jezelf. Steeds een troost en steun voor anderen.

Moeder, we zullen dit hard missen.

Je bent niet meer bij ons, maar we weten dat je nu een nieuwe taak hebt gekregen van de Heer: zorgen voor Jeanneke.