



Met alle dierbaren om je heen
was het gevecht toch voor jou alleen
ondanks ongelijke strijd
raakte jij je humor niet kwijt.
Je nam afscheid zoals je was,
kalm, fier, moedig en intelligent

Karel Thiels

1957 - 1966 : *diocesaan priester in Potosi, Bolivia*

Echtgenoot van Nelly Cortez Ortiz

Hij werd geboren te Lummen op 26 oktober 1931
en overleed na een moedige strijd thuis te Vremde
op 5 november 2011, gesterkt door de Ziekenzalving.

De afscheidsplichtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
zaterdag 12 november 2011, om 10.30 uur, in de
parochiekerk van Sint-Jan in d'Olie te Vremde, Dorpsplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in het urnenveld op de begraafplaats
van Vremde, Wommelgemsesteenweg.

Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer
van Begravenissen Goossens & Celis te Wommelgem,
Sint-Damiaanstraat 85 t.e.m. woensdag 9 november 2011
na telefonische afspraak 03/449.68.61.

Bloemen noch kransen

Rouwadres :
2531 Vremde, Tulpenlaan 5.

Dit melden u met droefheid :

Nelly Cortez Ortiz,

zijn echtgenote,

Kristien Thiels en Wim Raes,

zijn dochter en schoonzoon,

Paula Thiels, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Karl en Anna Peeters - Thiels, kinderen en kleinkinderen,
Victor (†) en Magda (†) Vanderweyden-Thiels, kinderen en kleinkinderen,
Raymond en Karla Theys - Thiels, kinderen en kleinkinderen,
Alcira (†), kinderen en kleinkinderen,
Ezequiel (†) en kinderen,
Hernan (†) en Celina (†), kinderen en kleinkinderen,
Luis (†) en Melba, kinderen en kleinkinderen,
Hugo en Haydee, kinderen en kleinkinderen,
Ricardo en Betty en kinderen,
zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families Thiels, Cortez Ortiz en Vanduffel.

*Met dank aan de dokters en in het bijzonder aan
de verpleegsters Nele, Rita en Inge van de thuisverpleging
voor de goede en toegewijde zorgen.*