

Ik ben de verrijzenis en het leven.
(J^o VI.25.)



Gedenk in uwe sacrificiën en gebeden de ziel
van den

ZEER EERWAARDEN HEER
Lodewijk Corneel Tielemans

Geboren te Lier den 23 Maart 1880.
Priester gewijd te Mechelen den 19 Sept. 1903.
Leeraar aan het St Norbertusgesticht te Antwerpen den 17 Sept. 1904.
Onderpastoor in St Wilibrordus te Antwerpen den 17 Aug. 1916.
Pastoor te Boechout den 3 Aug. 1930.
naar het Eeuwig Vaderhuis weergekeerd te
Mortsel, in de St Jozefskliniek,
den 1 November 1944,

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Hij beminde het sieraad van het huis des Heeren, den luister van de godsdienstige plechtigheden, en de godsvrucht zijner parochianen.

Een wijze raadsman was hij, een wroeter voor een prachtig parochiaal tehuis, tot bloei van al de parochiewerken.

Goed voor de noodlijdenden, begreep hij de zieken, wist ze op te beuren en in te schakelen voor het apostolaat van het lijden.

Met zoovelen mocht hij menige gelukzalige uren doorbrennen aan de voeten van O. L. Vrouw van Lourdes.

Duurbare parochianen, mijn 14 schoone pas-toorsjaren mocht ik aan U geven, voor U mocht ik werken, en bidden, met U mocht ik vreugde en lijden deelen om U dichter bij O. L. Heer te brengen.

Leef schoon, om schoon te sterven.

Bidt ook een Weesgegroet voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Louis Celis, Begraf.

Drukk. J. Verheyen

Boechout.