



Als ik jullie ooit moet verlaten,
verstik me dan niet in tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar in jullie eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was

Alfons Toelen

*Oud-Strijder en Krijgsgevangene van de Oorlog 1940-1945
Ere-Voorzitter NSB Boeichout
Voorzitter Ornithologische Vereniging "De Witte Mus"
Lid van Okra Boeichout
Lid van Ziekenzorg*

Weduwnaar van Irene Van de Velde

Hij werd geboren te Boeichout op 4 februari 1918 en ging zacht van ons heen te Mortsel in het A.Z. St.-Jozef op 30 januari 2010, gesterkt door de Ziekenzalving.

Rouwen om zijn heengaan :

Guy en Hedwige Toelen - Van Brempt,
Fred en Jennie Toelen - Verwimp,

zijn kinderen,

Johan en Inge Leemans - Toelen, Jelmer, Zarah, Esmée,
Sven en Cin Toelen - Truyens, Thibo, Mathis, Arthur,
Leslie Toelen,
Kevin Toelen,

zijn klein- en achterkleinkinderen,

Julia Van Peer,

zijn levensgezellin tijdens de laatste jaren,

Zijn schoonzuster, neven en nichten,
De families Toelen, Van de Velde, Van Kiel en Dieltjens.

*Onze oprecht dank aan zijn huisarts, de dokters en het verplegend personeel van het
A.Z. St.-Jozef te Mortsel, de directie en al het personeel van het R.V.T. St.-Mathildis
te Boeichout voor de goede en liefdevolle zorgen.*

De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats
op **donderdag 4 februari 2010, om 11.30 uur**, in de parochiekerk van
Sint-Bavo te Boeichout, St.-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.10 uur.

Aansluitend volgt de begrafenis op het militair ereperk op de begraafplaats van Boeichout.

Gebedswake in de kapel van het R.V.T. St.-Mathildis, Sportveldlaan 25
te Boeichout op woensdag 3 februari 2010 om 19 uur.

Rouwadres :
Familie Toelen - Van de Velde
p/a Begravenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.