

Mijn Heer en mijn God, ik erken, ik aanbid, ik bemin Uw rechtvaardig oordeel in mijn lijden.

WEES IN UWE VROME GEBEDEN INDACHTIG
de ziel van Mijnheer

Theofiel Jozef Constantinus TUTS

Dokter in de Geneeskunde

Gewezen Burgemeester der gemeente Boechout; Eere-Voorzitter van de maatschappij «Vereenigde Staatsbedienden»; Medestichter en Eere-Voorzitter der Kon. Tuinbouwmaatschappij «Dodoens»; Ridder in de Kroonorde; Vereerd met het Burgerlijk eereteken: Medalie 1e klas; De gouden medalie der Orde van Leopold II; Het Bijzonder Landbouw-Eereteken 1e en 2e klas.

echtgenoot van Mevrouw MARIA CODDEN

geboren te Keerbergen, den 12 Februari 1868, overleden te Boechout, den 6 Augustus 1941, voorzien van de H.H. Sacramenten en gesterkt door den Pauselijken Zegen «In Articulo Mortis»

Hij diende zijn land en zijn volk.

Kalm en gelaten zag hij den dood komen en aanvaardde met volkomen onderworpenheid aan Gods heiligen wil, het smartelijk lijden dat hem wachtte en dat hij door de Heilige Maagd Maria den Heer opdroeg tot het bekomen van het ware eeuwige leven.

Velen betreuren zijn heengaan, en lang zullen zij hem gedenken.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, geen traan of klacht, maar een aandenken vraag ik U in uw gebed. En dankbaar zal ik U blijven bij ons aller Vader hierboven.

En Gij, mijn Eerwaarde Neef, gedenk U mijner aan het altaar des Heeren, overal waar gij U bevindt.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! (300 d.afl.)