



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Mevrouw

Mathilde VAN AEKEN

Weduwe van de Heer
Antoine VAN MEROYE

Geboren te Lier op 29 december 1910
en in de Heer ontslapen te Boechout in
het Rust- en Verzorgingstehuis
St. Mathildis op 26 december 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten
der Zieken.

Theophiel en Jeanne
Verstraeten - Van Meroye,
Werner en Marina
Sels - Verstraeten,

danken U
voor uw troostende blikken
van deelneming.

«Stille Nacht»... heeft Bomma die ont-
roerende klanken ook dit keer nog
gehoord?

Enkele minuten na Kerstmis is zij stil
opweg gegaan. Ja, het was voor haar
een stille nacht, maar vooral een heilige
nacht. Het werd haar laatste tocht! Want
ze is opweg gegaan naar Jezus in de
kribbe, naar God die bij ons geboren
werd.

Zijzelf is nu geboren in het volle licht, het
eeuwig leven.

Bomma was opgebrand als een kaarsje
bij de kerststal. Ze kon niet veel meer.
Alleen nog stil glimlachen, en heel
dankbaar zijn. Dankbaar om de lieve
zorgen van haar kinderen en klein-
kinderen. Om het trouwe waken bij haar
sterfbed. Ook de vele zachte handen op
St. Mathildis hebben die laatste maand
wonderen gedaan! Zij heeft vooral heel
gelovend afscheid genomen. Was zij
daarom zo rustig op dat grote moment?
Ze wist zich geborgen in Gods liefde.
Het is nu een beetje leeg rondom ons.
Wij missen haar erg. En toch zijn we heel
dankbaar om haar mooi en lang leven...
juist op haar 80 ste verjaardag zeggen
wij gelovend... tot weerzien Bomma!

Begrav. Goossens & Celis n.v. Mortsel
Boechout - Wommelgem - Tel 449.68.61