

Plotseling is hem dit overkomen. De dood komt als een dief in de nacht. De mens wikt en God beschikt.

†

Gedenk in uw godvruchtige gebeden de ziel van

DE HEER

GEORGIUS VAN ARWEGEN

echtgenoot van Mevrouw

ELZA GORREMANS

*Geboren te Vorselaar op 28 augustus 1920,
aldaar godvruchtig overleden op 17 september 1968.
Voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.*

—

De volksmond zegt: „Het zijn de besten die Onze Lieve Heer eerst komt halen”. De waarheid van dit gezegde schijnt weer eens zijn bevestiging te vinden in de droevige ervaring bij het onvoorziën afsterven van deze goede man.

Van nature uit was hij begaafd met een wonderbaar soepel karakter en met een evenwichtig temperament, waarvan ieder die hem kende en met hem omging dagelijks de waarde mocht ondervinden.

In zijn gezin was hij de goedheid zelf. Zijn opgeruimdheid werkte aanstekelijk. En we begrijpen best welke diepe wonden zijn heengaan heeft geslagen in het hart van zijn geliefde vrouw en van zijn jongen die hij hartstochtelijk liefhad.

Tegenover zijn ouders was hij beziel met een kinderlijke afhankelijkheid die er naar streefde

de minste van hun verlangens te voorkomen, en die zich uitputte in duizend attenties om hun, waar hij maar kon, de kleine diensten te bewijzen die het dagelijks leven konden veraangename.

Wie éénmaal zijn vriend werd bleef het heel zijn leven. Hij was trouw en voedde zijn vriendschap met echte hartelijkheid die uiting vond in elk van zijn woorden en in al zijn gedragingen. Het is best te begrijpen dat, toen zijn plots overlijden ruchtbaar werd, een grote verslagenheid zich meester maakte van allen die hem kenden.

Dierbare echtgenote, mijn beste jongen, zo gaarne ware ik nog bij u gebleven. Ik dank u voor alles wat gij voor mij zijt geweest. In 't licht van ons geloof rest ons de hoop op 'n blij weerzien.

Geliefde ouders en familieleden, ik neem afscheid, maar onze liefde blijft onverwelkt. Ge zult mij niet vergeten.

En gij, mijn goede vrienden, moge het u nog lang goed gaan tot we, herenigd, mekaar terug vinden daar waar onze eeuwige bestemming ligt. In gebed en zoete herinnering blijven we één!

—

De familie

VAN ARWEGEN-GORREMANS

dankt u voor uw gebeden.

.....

Drukkerij Matheussen, Grobbendonk.