



Met diepe droefheid melden
wij U het overlijden van

Moeke
Cecile VAN BAELEN

Weduwe van Paul LUYTEN

Zij werd geboren te Hamont op 4 oktober 1923 en is rustig
van ons heengegaan te Lier in het St.-Elisabethziekenhuis op
1 oktober 1993, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Rouwen om haar heengaan:

Marie-Thérèse LUYTEN,

Marc en Marleen LUICKX - LUYTEN, Patrick en Philippe,

Luc en Ingrid LUYTEN - VAN SANTVLIET en Ben,

Bert en Carine LUYTEN - DE BRUYN,

haar kinderen en kleinkinderen,

Pierre en Yolande VAN BAELEN - TESSELY,

Franciscus en Maria VAN BECKHOVEN - LUYTEN, kinderen en kleinkinderen,

Jules LUYTEN (†) - Leonie LIVENS, kinderen en kleinkinderen,

Albert LUYTEN - Roosje VAN GESTEL (†), kinderen en kleinkinderen,

Frans VOS - Antoinette LUYTEN (†), kinderen en kleinkinderen,

haar broer, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,

De families VAN BAELEN, LUYTEN en AERTS.

Zij nodigen U uit om samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats
heeft op DONDERDAG 7 OKTOBER 1993 om 11 uur in de parochiekerk van St.-Bavo te
Boechout.

Samenkomst in de kerk.

Na crematie geschiedt de asverspreiding op de begraafplaats van Boechout.

Rouwadres: 2530 Boechout, Eggerseelstraat 54.