



Dankbare herinnering aan

*Guido
VAN BROECKHOVEN*

*Echtgenoot van
Simonne HERREMANS*

*Hij werd geboren te Antwerpen op
27 oktober 1930 en overleed
te Wuustwezel in Coda Hospice op
30 december 1999, begeleid door
het H. Sacrament van de Zieken.*

*Mijn liefste Echtgenoot, Papa en Bompa
veel te vroeg ben je ons ontvallen.*

*Je had zelf nog gehoopt om naar je ge-
liefde Spanje te gaan, waar je zo graag
was. Spijtig genoeg heeft het niet meer mo-
gen zijn.*

*Liefste Guido, Papa en Bompa, we zullen
u altijd blijven herinneren als een liefde-
volle man, altijd stond je voor ons klaar
om te helpen, niets was je te veel, als je
ons maar gelukkig zag, dan ook was het
voor u goed.*

*We zullen jou allemaal heel erg missen,
maar in onze harten blijf je voor altijd
dicht bij ons, we hielden toch zoveel van
elkaar.*

*De familie dankt u voor uw medeleven.
Zij danken speciaal het Wit-Gele Kruis en
Coda Hospice voor hun toegewijde en lief-
devolle zorgen.*