



Dankbare herinnering aan

De Heer

LOUIS VAN CAMP

*Hij werd geboren te Vremde op
1 november 1910 en overleed te Lier in het
H. Hartziekenhuis op 20 december 1984,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.*

*De heer en mevrouw
Ferdinand Van Camp - Gestels,
De heer en mevrouw
Marcel Vercammen - Van Camp,
danken voor de troostende
blijken van deelneming.*

*Het noeste nijvere boerenleven dat was het leven
van Louis.*

*Van het ochtendgloren tot de avondstond altijd
was hij bezig. De ouderlijke hoeve, zijn moeder
en haar grote gezin, zijn zijn plichtsgetrouwe
opdracht van bijstand geweest.*

*De acht jaren doorgebracht te Ranst na een leven
van arbeid, waren nog geen rustpunt.
Zijn tuin was zijn leven, een kleuren-symfonie
van bloemen en vruchten, een hulde aan de
schepping.*

*Aan mijn neef André zeg ik dank, ontelbare keren
kwam jij door de hof naar mij toe en vroeg
« Nonkel wat kan ik voor je doen ». Ik kon geen
afscheid van je nemen, André, het ga je goed.*

*Aan mijn verwanten, zus en broer en aan mijn
vrienden, bedankt voor alle zorg en
voorkomendheid.*

*Begrafenissen Goossens & Celis n.v.
Mortsel - Boechout - Wommelgem - tel 449.68.61*