



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEVROUW

Maria Antonia VAN CAMP

weduwe van Mijnheer Louis VAN EESTER

Lid van de Bond van het H. Hart en van verschillende
Broederschappen.

geboren te Vremde op 30 Augustus 1877, en aldaar ood-
achtig overleden op 7 Juni 1954, gesterkt door de H. Sa-
cramenten der stervenden en de Apostolische Zegen
"In Articulo Mortis"

.....

Hart van Jezus, hoop van hen die in U ster-
ven, ontferm U onzer.

In de lente van de natuur waarnaar zij zozeer
verlangde, hebben we moeder naar de grens zien
gaan, waar het leven eindigt en de eeuwige lente
begint.

Moeder had vaders' stem gehoord, en de mor-
gen van de 2^e Pinksterdag bracht haar de vreugde
van het weerzien... en ons de droefenis van haar
dood.

Ze was een zeldzame en voorbeeldige moeder,
die haar vrede en vreugde zocht bij haar kinderen
en in het offer van het moederschap.

Eenvoud en arbeidzaamheid, godsdienstzin en
stille overtuiging, stempelden haar tot een zorg-
volle moeder voor haar kinderen.

Lieve moeder, gij zijt dood, maar uw liefde
sterft niet, want zé reikt tot over de grenzen van
de eeuwigheid...

Uw mond zwijgt voor altijd, maar uw leven
spreekt en blijft spreken tot al uw kinderen.

Moeder, wij danken U. Groet vader van ons,
H. Antonius, moeder heeft U in haar leven nooit
vergeten.

Vergeet gij haar nu ook niet in de eeuwigheid.

Ontvang, o allerzoetste Moeder, onze nederige
bede en vooral verkrijg voor ons dat wij eens,
met U het eeuwig geluk genietend, voor de troon
het hooglied mogen herhalen, dat heden van de
aarde opstijgt rond uw altaren: Gij zijt de aller-
schoonste, o Maria, Gij zijt de glorie, Gij zijt de
vreugde, Gij zijt de eer van ons volk, Amen.



DE FAMILIE DANKT ZEER
HARTELIJK VOOR DE BLIJKEN
VAN DEELNEMING EN GEBED.

.....
Drukw. Fr. JANSSENS, Vremde