



Dankbare herinnering aan

De Heer

FRANS VAN CRAEN

*Ere-schoolhoofd oprust van de
Gemeentelijke Jongensschool Pullaar te Lier.*

Leraar oprust aan het V.T.I.

Echtgenoot van Mevrouw Simonne VERMARIEN.

*Hij werd geboren te Lier op 23 juni 1910 en
overleed te Boechout op 11 november 1984.
begeleid door de gebeden van de H. Kerk*

*Mevrouw Frans Van Craen - Vermarien,
kinderen en kleinkinderen,*

*danken U voor uw troostende blijken van
deelneming*

*«Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur.»
Zo eindigde het evangelie van die 11-november-
zondag. Dezelfde avond nog moesten wij vader
gans onverwacht uit handen geven.*

*Onverwacht maar niet onvoorbereid. Stond gans
zijn leven niet in dienst van de anderen? Wat heeft
hij zich ingezet om van ons gezin een warme thuis
te maken. Zijn vrouw, zijn kinderen en vooral zijn
kleinkinderen waren zijn rijkdom, zijn trots. Vader
kon er zo van genieten als we allemaal weer eens
thuis waren.*

*Zijn hart ging ook naar de jeugd. Vele, vele jaren
mocht hij hen begeleiden op hun weg naar volwas-
senheid. Zijn beroep was voor hem een roeping. Niet
enkel in de klas was hij met hen bezig, maar ook
langs de sportvelden wist hij hen te begeisteren om
fijne mensen te worden. Vader heeft nooit ere-tekens
gezocht. Zijn enige onderscheiding is zijn gevende
goedheid. Ja, hij was waakzaam, hij was bereid.
Hij mag nu thuiskomen in de volle vreugde van de
Heer.*

*Daarom mogen wij vandaag, midden onze tranen,
ook «dank U» zeggen. Dank God om zijn stil
voorbeeld van eenvoud, van goedheid. Vader heeft
ons de weg gewezen. Maak hem heel gelukkig dicht
bij U.*

Begrafenissen Goossens & Celis N.V.

Mortsel

Boechout

Tel 449.68.61