



*Licht der gestorvene,
geef moeder de eeuwige rust*

MEVROUW

Martha Rosalia VAN DE VELDE

echtgenote van de Heer
Gummarus REUSEN

*Lid van de Bond van hei H. Hart en van de
Boerinnengilde*

Geboren te Ranst de 4 oktober 1909, en godvruchtig
overleden te Vremde de 20 januari 1962, voorzien van
de H. H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke
Zegen ..In Articulo Mortis ..

Een langdurige ziekte maakte een einde
aan het leven van deze goede moeder.

Gij hebt ons, o Heer, het dierbaarste geno-
men wat wij op aarde bezaten, onze goede
lieve moeder. Maar wij brengen vrijwillig
het zware offer, Uw woord indachtig: Wie
mijn leerling wil zijn, neme zijn kruis op en
volge mij. En wij bidden: Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Een goede moeder gaf ons de Heer, een
goede moeder die haar kinderen steeds tot

het goede aanspoorde en hen voorging met
de daad. Zij was bezielde met een innige
godsvrucht tot het allerheiligste Hart en
daarom vond de onverwachte dood haar
voorbereid volgens Jezus gelofte: Ik zal
mijn vereerders een zekere toevlucht zijn in
het leven, maar vooral bij de dood.

Zij verlangde niets voor zichzelf, maar
was alles voor anderen.

Beste man, draag uw kruis in Christe-
lijke berusting. Een groot geluk duurt zel-
den lang. 't Is God geweest die ons in zijn
goedheid het geluk schonk van een samen-
leving vol liefde en zorgen, enige jaren lang.
God zij daarvoor dank. Zijn naam zij ge-
zegend. Ik blijf een voorspreekster in de
hemel voor ons beiden en onze jongens.

Beste man en kinderen, ik dank U voor
uw goede zorgen. Ge zult wel allen goed
voor mij bidden.

Onze vader die in de hemel zijt.

*De familiën VAN DE VELDE-DE
LAET en REUSEN-BELLEKENS
DANKEN U zeer hartelijk voor
gebeden en christelijke deelneming.*