



Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van Zijn trouwe dienaress

MEVROUW

Joanna Constantia VAN DE VEN

weduwe van de Heer Joseph Alphons VAN DYCK

geboren te Lier op 10 augustus 1891 en godvruchtig overleden te Berchem in het Mariagasthuis op 14 maart 1966. gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Dit melden U met droefheid, doch met onderwerping aan Gods H. Wil :

Mijnheer en Mevrouw Edw. PEETERS-VAN DYCK ;

Mijnheer en Mevrouw Victor VAN DYCK-CELIS, kinderen en kleinkind ;

Mijnheer en Mevrouw Jozef VAN DEN ENDEN-VAN DYCK en hun zoon ;

Mijnheer en Mevrouw Lud. VAN DYCK-VAN NUFFELEN en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Dionysius VAN DYCK-KEMPENAERS en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Florentinus VAN DYCK-VERNELEN, kinderen en kleinkind ;

Mijnheer en Mevrouw Omer BAERT-VAN DYCK, kinderen en kleinkind ;

Eerwaarde Zuster Emmanuël, in de wereld Mejuffer Magdalena VAN DYCK ;

Mijnheer en Mevrouw Louis VERMEULEN-VAN DYCK en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Willy BOSSCHAERTS-VAN DYCK en zoon,

haar kinderen en kleinkinderen ;

De families VAN DE VEN, VAN DYCK en VAN EESTER ;

Ued. wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige lijkdienst, met communiegelegenheid bij te wonen welke zal plaats hebben op **donderdag 17 maart 1966 te 10 uur**, in de parochiekerk van de H. Joannes te Vremde.

Vereniging : Wommelgemsesteenweg 6 Vremde te 9.30 u.

Onder de H. Missen : Omhaling voor H. Missen voor de Overledene.

Genadige Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

Vremde, 14 maart 1966.

Drukw. en Begraf. Fr. Janssens, Vremde