

-30/11/1969

140



*Ik ben de Verrijzenis en het Leven !*

Heden ontsliep in de Heer haar beminde echtgenoot, hun vader, broeder, schoonbroeder, oom, neef en bloedverwant

**De Heer Gustaaf VAN DEN BERGH**  
**echtgenoot van Mevrouw Maria DE SCHUTTER**

Onderwijzer te Viersel.

Lid van de Fanfare «De Vliegende Jannen» en de Schuttersgilde «St. Sebastiaan».

geboren te Vremde op 8 mei 1920 en godvruchtig overleden te Viersel op 30 november 1969, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

**Dit melden U, kristelijk onderworpen aan Gods H. Wil, met de hoop op een zalig weerzien :**

Mevrouw Gustaaf VAN DEN BERGH, geboren Maria DE SCHUTTER,      zijn echtgenote,  
Mejuffer Maria VAN DEN BERGH,  
Mejuffer Germaine VAN DEN BERGH,      zijn kinderen,  
Mevrouw Alfons DE SCHUTTER-LUYTS,      zijn schoonmoeder,  
De Heer Albert VAN DEN BERGH,  
De Heer en Mevrouw Raymond VAN DEN BERGH-VAN KIEL, kinderen en kleinkinderen,  
De Heer en Mevrouw Frans BELLENS-VAN DEN BERGH,  
De Heer en Mevrouw Marcel VAN DEN KIEBOOM-VAN DEN BERGH en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Louis GYSELS-DE SCHUTTER en zoon,  
De families VAN DEN BERGH, DE SCHUTTER, VAN KETS en LUYTS.

Ued. wordt vriendelijk uitgenodigd de Eucharistieviering met gelegenheid tot communiceren bij te wonen, **woensdag 3 december te 10 uur** in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Viersel.

Vereniging ten sterhuize, Liersebaan 61 te 9,30 u.

De begrafenis geschiedt op het kerkhof aldaar.

**WEES ZIJN ZIEL IN UW GEBEDEN INDACHTIG.**

Viersel, 1 december 1969.