



Dankbare herinnering aan

**Maria
VAN DEN BOSCH**

Weduwe van Frans PICKEUR

Zij werd geboren te Sint-Job-in-'t-Goor
op 25 oktober 1897 en overleed in het
Rusthuis St.-Mathildis te Boechout op
24 november 1994, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,
danken U oprecht voor uw medeleven.
Onze speciale dank aan de directie en
het personeel van het Rusthuis St.-Mathildis
voor de vriendschap en hun liefdevolle
zorgen.

Ons moeke is naar de hemel gegaan,
eenvoudig en stil zoals ze altijd
is geweest,
minzaam en vriendelijk voor allen
die haar kenden.
Heel haar leven heeft zij gewerkt
ten dienste van haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
Haar gedachtenis zal met achting
worden bewaard.
Het leven is haar niet ontnomen,
maar in een beter veranderd.
Lief moeke, wij vergeten U nooit.