



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

Mevrouw

Maria  
VAN DEN BRANDEN

Oud-Uitbaatster van Café De Valk  
te Boechout.  
Lid van de Bond van Gepensioneerden  
St. Bavo Boechout.

Weduwe van de Heer  
Frans VAN EESTER

Zij werd geboren te Vremde op  
10 juli 1905 en overleed te Boechout in  
het Rusthuis St. Mathildis op  
1 juli 1988, begeleid door de  
gebeden van de H. Kerk.

Wij zijn bedroefd om het heengaan van  
onze dierbare overledene.

Wij zagen haar dood naderen maar toch  
doet het pijn.

Toch mogen wij dankbaar zijn voor  
zulke goede moeder en grootmoeder.  
Vele jaren was zij voor vele «Mitteke van  
de Valk».

Zij hield van de mensen maar vooral van  
de kinderen. Haar geluk vond zij in  
eenvoudige dingen, een vriendelijk  
woord van ons - een lach van haar  
kleinkinderen en achterkleinzontje,  
het bewonderen van bloemen en planten.  
Zij blijft in ons hart en onze gedachten  
met vele kostbare herinneringen.

Mevrouw Juliette Van Eester,  
Mevrouw Blance Celis,  
De Heer Raymond Van Eester,

danken U voor uw blijken  
van deelneming.