

8/06/1966 Mander



Wie in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid

Heden ontsliep in de Heer

MEVROUW

# Joanna Francisca VAN DER WEE

echtgenote van de Heer Jozef KETS

*Lid van de Bond van het H. Hart.*

geboren te Lier op 3 mei 1904 en godvruchtig overleden te Vremde op 8 juni 1966, gesterkt door de H. H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

**Dit melden U, kristelijk onderworpen aan Gods H. Wil, met de hoop op een zalig weerzien :**

- De Heer Jozef KETS, haar echtgenoot,
- De Heer en Mevrouw Alfons KETS-BAETENS en kinderen Jozef, Francine, Leo, Marc en Monique.
- De Heer Weduwnaar Jan BOGAERTS-KETS, kinderen en schoonzoon,
- De Heer en Mevrouw Frans KETS-JACOBS,
- De Heer en Mevrouw Jozef KETS-BAEKELANTS en dochter Reinhilde,
- De Heer en Mevrouw Gustaaf VAN HERCK-KETS en kinderen Jenny, Eric, Luc en Ivan,
- De Heer en Mevrouw Jules KETS-VERHAEGEN en zoon Dirk,
- De Heer en Mevrouw Louis SITOOR-KETS, kinderen, schoon- en kleinkinderen,
- De Heer en Mevrouw Frans VAN DER WEE-VAN DER KUYLEN, kinderen en kleinkinderen,
- De Heer en Mevrouw Jacobus VAN DER WEE-DE JONGH en kinderen,
- De families VAN DER WEE, KETS, VAN BREDA en RODIJNS.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartmis met gelegenheid tot communiceren bij te wonen op **zaterdag 11 juni te 10 u.** in de parochiekerk van de H. Joannes te Vremde.

Vereniging ten sterfhuize, Weverstraat 21, te 9,30 u.  
De begrafenis zal plaats hebben op het kerkhof aldaar.  
De zesweekse missen zullen later aangekondigd worden.

**DAT HAAR ZIEL IN VREDE RUSTE**

Vremde, 8 juni 1966.

*Begr. Van den Bogaert, koster, Ranst - Tel. 795560*