



Dankbare herinnering aan

**Josephine (Bonneke)
VAN DESSEL**

Lid van K.B.G. afd. Boechout

Lid van het Davidsfonds afd. Boechout

Weduwe van
Urbain ENTBROUXX

Zij werd geboren te Mortsel op
27 november 1911 en overleed
onverwacht te Wommelgem in
het rusthuis "Wommelgheem",
op 21 maart 1997, gesterkt door
de gebeden van de H. Kerk.

Uw liefde voor de natuur was groot.
Het was allemaal zo mooi.

De tuin was uw hemel op aarde waar
alles groeide en bloeide onder uw
begeesterende hand.

Dit aardse geluk is U niet meer gegund
maar nu wordt de hemelse tuin de uwe
waar wij hopen u weer te zien.

De familie dankt U voor uw gebed en uw
medeleven. Tevens danken zij speciaal
het Wit-Gele kruis, het rusthuis
"Wommelgheem" en haar huisdokter voor
de vriendschap en hun liefdevolle zorgen.