

Met diepe droefheid, maar dankbaar voor zijn leven
onder ons, hebben wij afscheid moeten nemen van

Jules VAN DESSEL

Echtgenoot van Maria DIERCKX

Hij werd geboren te Hove op 21 oktober 1923 en overleed
na een langdurige maar moedig gedragen ziekte te
Mortsel in het A.Z. St.-Jozef op 16 januari 1994,
begeleid door het H. Sacrament van de zieken.

Rouwen om zijn heengaan :

Maria DIERCKX,

zijn echtgenote,

Roger en Agnes PAYS - VAN DESSEL,

zijn kinderen,

An PAYS,

zijn kleindochter,

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van wijlen Alfred en Jeanne VAN DESSEL - VEKEMANS,
Staf en Liza VAN LAERHOVEN - VAN DESSEL, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Jos en José VAN DESSEL - BORREMANS,

Louis DIERCKX - Paula MARIEN (†), kinderen en kleinkinderen,

Frans DIERCKX (†) - Mariette MORIS en dochter,

Jos en Anny DIERCKX - DE GROOF, kinderen en kleindochter,

Marcel DIERCKX en kinderen,

Jos en Margrit LAURIJSSENS - DIERCKX, kinderen en kleinkinderen,

Emiel en Maria DIERCKX - DE HAES,

Jozef DE HOUWER (†) - Yvonne DIERCKX, kinderen en kleinkinderen,

Albert en Lisette DIERCKX - VAN CALCK,

zijn broer, zuster, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten.

De families VAN DESSEL, DIERCKX, COENEN en PEETERS.

Zij nodigen U uit om samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats
heeft op ZATERDAG 22 JANUARI 1994, om 10 uur, in de parochiekerk van St.-Bavo te
Boechout.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

2530 Boechout, Molenlei 14.

2150 Borsbeek, Adrinkhovenlaan 129.