



Gelovend in de Verrijzenis en gesterkt door het H. Sacrament der zieken is ons heden voorafgegaan

## FLORENTINE VAN DIJCK

*Gezinshelpster*

geboren te Vremde, op 20 maart 1921 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Lier, op 18 augustus 1974.

---

Wij danken God voor Zijn liefde die Hij ons gaf door hare handen.

Als gezinshelpster heeft zij zovele moeders bij ziekte en vermoeidheid geholpen. Zij gaf zich totaal om anderen gelukkig te maken. Toen haar hart verzwakte en zij niet langer in beproefde gezinnen kon gaan, bleef zij zo liefdevol bezorgd voor iedereen die zij ontmoette.

Dierbare broers, zusters, neven en nichten, eens zien wij mekaar weer. Wees moedig.

Ik dank U voor zoveel genegenheid, die ik van U mocht ondervinden; dank ook aan de gasthuiszusters van Lier, verpleegsters en goede geburen.



De familie VAN DIJCK dankt voor Uw troostend gebed.