



Dankbaar gedenken wij

Jos VAN DIJCK

weduwnaar van

Jeanne VAN DEN BROECK

geboren te Vremde op 12 augustus 1916 en
godvruchtig overleden in het H. Hartzieken-
huis te Lier op 14 februari 1993,
gesterkt door de ziekenzalving.

De familie dankt van harte
allen die hem in zijn leven nabij waren
voor de vele fijne attenties.

Zij dankt tevens voor uw medeleven en
voor uw gebed.

De mens kent niet het uur
noch de plaats of de wijze
waarop hij de dood zal vinden.

Het leven is zo broos,
het is als een net
van zijdedraad geweven.
Laat ons daarom leren
steeds bereid te zijn.