



GEDENK IN UW VROME GEBEDEN DE ZIEL
VAN ZALIGER

M E V R O U W

Maria Theresia VAN DIJCK

weduwe van

Joannes Ludovicus VAN DIJCK

geboren te Boechout op 3 oktober 1877 en
godvruchtig overleden te Boechout op 2 mei 1965
gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

Op de zondag van de «Goede Herder» is Moeder weergekeerd naar het Vaderhuis, om eeuwig te zijn bij Hem die zegde: «Ik ben de goede Herder... Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.» Voortaan zal moeder Hem kennen in de aanschouwing van aanschijn tot aanschijn, en gelukkig zijn. De hemel is voor haar een beloning na een lang leven van trouw aan haar christelijke plichten, en na stil, gelaten en zonder klagen het kruis van ziekte gedragen te hebben.

Goed, eenvoudig, geduldig, steeds tevreden: zo was moeder, en daarom hielden allen zoveel van haar. Zolang zij kon, heeft ze zelf steeds gediend en geholpen, vooral dan haar broers en alle gezinsleden.

Daarom zullen allen die haar kenden, voor haar bidden, opdat de Heer spoedig haar moge opnemen onder het getal van diegenen die Hem trouw dienden.

De families VAN DIJCK, VAN DIJCK, SOMERS
en ENGELEN,

De kinderen, schoon-, klein- en achterkleinkinderen,

danken U van harte voor
de bliken van deelneming.

Druk. «De Molen»

Begraaf. F. Celis