

Liefde geeft alles.

BROEDER

BRUNO VAN DINGENEN

overleed bij een vliegtuigongeval
te Kinshasa op 29 november 1983

werd geboren te Kapellen
op 2 juni 1925

ging op school bij de Broeders
Maristen op 30 augustus 1937
deed er zijn kloostergeloften op
15 augustus 1946

werkte sinds 1949 in de jonge kerken
van Kinshasa, Bukavu en Kisangani.

Broeder Bruno was een heel gelukkig missionaris. Uren kon hij vertellen over zijn werk, over zijn "zwartjes". Geen grote woorden, geen heldendaden, maar gewoon vanuit zijn hart. Vele jaren ging hij op weg met jonge mensen. De liefde is vindingrijk, liefde geeft alles.

Hij wilde fijne en bekwame mensen van hen maken, hij richtte een vak-school op.

Maar voor alles was hij missionaris, wilde zijn mensen ook iets laten aanvoelen van Gods heerlijke boodschap, om samen met hen daarvan te leven.

Broeder Bruno was ook piloot, verbindingman tussen de vele jonge kerken. Redder in nood. Hoeveel "dringende gevallen" zou hij overgevlogen hebben? Tot in de meest vergeten missieposten zat men op hem te wachten. Wat goed nieuws, wat dringende medicamenten, maar vooral zijn groot hart... en alles was weer goed.!

Liefde geeft alles. Zijn laatste vlucht was ten dienste van anderen, van zijn mensen.

Zijn thuishaven... werd Godshaven.

Met een dankbaar hart blijven wij hem gedenken.

De familie
de Broeders Maristen
Bakstenen voor God
danken om uw meebidden.