

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verschijne hem.

† Bid voor de ziel van zaliger

De Heer

**Emillus Josephus
VAN DROOGENBROECK**

echtgenoot van Mevrouw
Maria Christina DE CLERCQ

*geboren te St. Antelincks op 17 augustus 1893, en godvruchtig overleden te Boechout op 11 november 1960
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden en de
Pauselijke Zegen*

Een goed mens is heengegaan, een Christelijk man is terug gekeerd naar het Vaderhuis. Nadat hij, enkele dagen geleden, van op zijn ziekbed, met heel de kerk op aarde de heiligen in de hemel vierde, en s' andereendaags gebeden heeft voor de zielen in het vagevuur, is hij thans zelf de weg opgegaan naar de hemel, om er eeuwig de Heer en verlosser te danken voor de genade van zijn Kindschap Gods.

Wij allen die hem gekend hebben op zijn ziekbed, werden gesticht door de rust en

vrede waarmee hij het hem opgelegde kruis wist te aanvaarden in Christelijke geest. Geen opstand, maar kalm en rustig aannemen van wat de Heer hem te dragen gaf. Onze Heer Jezus Christus, altijd trouw aan zijn beloften, verwelkomt hem nu om hem te belonen en hem van het lijden over te plaatsen naar het Licht en de Glorie; beloning voor ieder Christelijk leven.

Duurbare echtgenote en kinderen, hebt dank om de zorgen aan mij besteed. Blijven wij verenigd in het gebed, tot wij weer eens samen zijn, voor eeuwig, bij de Heer.

De familiën

*Van Droogenbroeck, Van der Haegen,
De Clercq en Ponnet,*

*DANKEN U zeer hartelijk voor uw
helpend bidden en uw troostend
meevoelen.*