



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Frans VAN DYCK

Oudstrijder en Krijgsgevangene van de
Oorlog 1940 - 1945
Werknemer op rust van Agfa-Gevaert n.v.
Lid van de Duivenbond Boechout

Weduwnaar van Paula PEETERS.

Hij werd geboren te Boechout op
28 april 1920 en overleed, na een lang-
durige ziekte, te Mortsel in het Algemeen
Ziekenhuis St. Jozef op 19 december 1989,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Alfons en Suzy VAN DYCK - CASTEELS
en zoon Tom,
Ludo en Simonne VAN LIER - VAN DYCK
en zoon Dirk,

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.

We zitten heel dicht bij Kerstmis : feest van
geboorte.

En juist nu heeft vader heel stil afscheid
genomen.

Het zijn donkere dagen... ook in ons hart.
Pijn om dit afscheid, heimwee om wat we
moeten missen. Want hij was een goede
vader, bekommerd om ieder van ons. Was
vooral fier op zijn twee kleinzonen, hield
veel van zijn vrienden.

Een kaartje leggen, over de duiven praten...
uren kon het duren.

Zijn stille glimlach vertelde ons iets over
de vrede in zijn hart.

Voor vader is het reeds Kerstmis. Hij mag
geboren worden in het volle licht. Alle pijn
en lijden zijn voorbij. De Heer maakt zijn
belofte voor hem waar : een nieuwe hemel,
een nieuwe aarde !

Tenmidden het verdriet van dit afscheid
mogen wij daarom «dank U» zeggen.

Dank, God, voor onze goede vader. Dank
om zoveel vriendschap.