



*Je wereld werd steeds kleiner  
de deur ging langzaam dicht.  
Iedere dag toch verder  
jouw reis naar het eeuwige licht*

Bedroefd nemen wij afscheid van

## Liliane Van Dyck

*Lid van Sint-Ceciliakoor Vremde*

weduwe van Willy Bosschaerts

Zij werd geboren te Vremde op 19 december 1933  
en is zacht van ons heengegaan op Kerstdag  
te Boechout in het WZC Sint-Mathildis.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop  
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op  
**zaterdag 3 januari 2015 om 10 uur**, in de  
kerk van Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het  
urnenveld bij haar echtgenoot op de begraafplaats  
van Vremde, Wommelgemsesteenweg.

*Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van  
Begravenissen Goossens & Celis, Heuvelstraat 59 te  
Boechout, na telefonische afspraak, (03/449.68.61)  
t.e.m. woensdag 31 december 2014, 16 uur.*

Rouwadres :

Familie Bosschaerts-Bouhuijs,  
2050 Antwerpen - August Vermeylenlaan 23 bus 22.

Dit melden u :

Koen en Debbie Bosschaerts - Bouhuijs,  
*haar zoon en schoondochter,*

Stijn Bosschaerts,  
Wayne Philips,  
*haar kleinkinderen,*

Rosa Van Dyck en Omer Baert,  
Julia Van Dyck en Louis (†) Vermeulen,  
Caroline Van Nuffelen en Louis (†) Van Dyck,  
*haar zussen, schoonzus en schoonbroer,*

Chantal Megens en Pascal Goedefroidt,

De neven en nichten van de familie Van Dyck.

*Onze bijzondere dank gaat uit naar de huisarts,  
de behandelende artsen en het personeel van  
het WZC Sint-Mathildis te Boechout  
voor de goede en toegewijde zorgen.*