



Na een gelukkig leven waarin zij altijd bekommerd was om anderen,
is heden opgenomen in de Eeuwige Vreugde

Maria Alfphonsina Constantia

“Stanske”

VAN DYCK

Lid van Ziekenzorg

Geboren te Vremde op 14 oktober 1922
en aldaar thuis zacht ingeslapen op 17 november 2004,
gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving.

Wij nodigen U uit om samen met ons deel te nemen aan de plechtige Verrijzenisliturgie met
Eucharistieviering op DINSdag 23 NOVEMBER 2004 om 11 uur in de kerk van St.-Jan te Vremde.

Samenkomst aan de kerk.

Wij leggen haar te rusten op de begraafplaats te Vremde.

Gebedswake op maandag 22 november om 19 uur.

Haar zusters, broers, schoonzusters, schoonbroer, neven en nichten:

Jos (†) en Angeline (†) VAN DYCK-MICHIELS, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Stan (†) en Jeanne (†) VAN DYCK-BATS, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Gerard (†) en Sidonie DE POOTER-VAN DYCK, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Zuster Liberta, Maria VAN DYCK, gasthuizuster van Lier
Angelina Ludovica (†) VAN DYCK
Celine (†) VAN DYCK
Florentine (†) VAN DYCK
August VAN DYCK, priester
Ludovic en Paula VAN DYCK-CLAESSENS, kinderen en kleinkinderen

Familie VAN DYCK-LEMBRECHTS

Rouwadres: Boomkensisstraat 5, 2531 Vremde.

Voor de toegewijde zorgen bedankt de familie de huisdokter, de verpleegsters van het Wit-Gele
Kruis, de ziekenoppasters, de kinesisten en de goede geburen.

U kan de overledene een laatste groet brengen in het mortuarium van het H.-Hartziekenhuis,
Mechelsestraat 24 Lier, van 18 tot 20 uur.