

Goedheid overwint de boosheid.



Bid voor de ziel van Zaliger
DE HEER

August VAN EESTER

echtgenoot van
Mevrouw Joanna VAN DIJCK

*Lid van de Bond van het H. Hart en verscheidene
godvruchtige Broederschappen.*

geboren te Vremde de 6 augustus 1881. en aldaar in
de Heer ontslapen de 4 oktober 1961 voorzien van de
H. H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke
Zegen "In Articulo Mortis"

In waarheid kan op hem toegepast worden
van Christus : Ziedaar een waarachtige die-
naar Gods, in wien geen bedrog te vinden
is. Het geloof was het fundament van zijn
werken tot in hoge ouderdom. Een man is
van ons heengegaan, wiens herinnering bij
velen nog lang zal voortleven, zowel om
zijn karaktereigenschappen als om zijn rijk
geloofsleven.

Opgewekt van gemoed wist hij de liefde
van allen te winnen spreidde hij 'n sfeer
van reine blijdschap om zich heen, zoals
alleen christus' vrienden dat vermogen.

Zelfs de wederwaardigheden van het le-
ven werden door hem blijmoedig verdragen;
in alles zag hij Gods vaderhand die hem
met allesmetende liefde bezocht.

Lieve vrouw, die mij met liefde en zorg
omgeven hebt, moeder, die mij zo graag die
goede kinderen geschonken hebt werp al
uw zorgen op den Heer, door hen zal Hij
wel voor U zorgen gelijk ze al zo goed
voor ons beide hebben gedaan.

Beste kinderen en kleinkinderen, uw le-
ven moet een door en door godsdienstig
leven zijn en blijven, een arbeidzaam leven,
en een leven van vrede en liefde onder el-
kaar.

Blijf goed voor moeder en vergeet uw
vader niet in uw gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

De familiën Van Eester, Van Dijck, De
Cort en Leyen

*DANKEN U zeer hartelijk voor uw
gebeden en christelijke deelneming.*