



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer Constantinus Cornelius
VAN EESTER

echtgenoot van

Mevrouw Leonarda WILS

Lid van het Vrijwillige Pompierskorps van Vremde

geboren te Vremde op 28 augustus 1908. en aldaar
godvruchtig overleden op 21 februari 1960. voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden en de
Pauselijke Zegen „ In Articulo Mortis „

Hodie mihi, cras tibi...

Vandaag ik, morgen gij !

Memento homo... gedenk mens, dat ge van
stof zijt. Waar is nu de tijd van ? Sicut
ventus, velut umbræ : gelijk een wind, als
een schaduw zijn mijn dagen vervlogen.

Bidt voor voor mij, saltum vos a muer mei,
ten minste gij, mijn vrienden, quia manus
Domini tetigit me ; want de hand van de
Heer heeft mij geraakt. Ik ben nu een leven
ingegaan dat geen einde kent. De oneindige
Wijsheid heeft van eeuwigheid gedacht u
het zware kruis te geven als een een kost-
baar geschenk. Dat kruis heeft Hij, vóór Hij
dit zond, met Zijn almetende ogen gezien,

Hij heeft het uitgedacht met zijn goddelijk
verstand, doordrongen met Zijn goddelijke
barmhartigheid. Hij heeft het met zijn handen
gemeten, of het misschien niet te zwaar zou
zijn, dan heeft Hij het nog gezegend
Zijn H. Naam, gezalfd met Zijn genade,
doordrongen met Zijn troost. Hij heeft nog
eenmaal uw moed geschat, en zo kwam het
vanuit den hemel, als een groet van O. L.
Heer, als een almoes van de barmhartige lief-
de Gods.

Zo heeft Hij het u weer afgenomen, en als
een engel zo licht vloog uw ziel ten hemel,
Uw kruis maakte u los van de wereld,
wekte heimwee naar den eeuwige hemel in
u op.

In het kruis is heil.

Geloofst zij Jezus christus.

Beste Vrouw, Lieve kinderen die mij nacht
en dag met zorgen hebt omgeven ik zal U
eeuwig dankbaar zijn. O. L. Heer zal U
honderdvoudig alle diensten vergelden die
ge mij bewezen hebt,

De familie Van Eester, Verlinden, Wils en
Eelen

danken U van harte voor uw gebe-
en troostende blijken van genegenheid en
deelneming.