



Na een leven van eenvoud en goedheid hebben wij omringd door
de liefde van ons allen afscheid genomen van

Ferdinand VAN EESTER

Landbouwer op rust
Lid van de Boerenbond

Echtgenoot van Marie STRUYF

Hij werd geboren te Vremde op 2 juli 1918 en overleed
te Lier in het H. Hartziekenhuis op 11 juli 1989,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Rouwen om dit afscheid:

Marie STRUYF,

zijn echtgenote,

Frans en Madeleine VAN GENECHTEN - VAN EESTER,
Ludo en Liliane VAN EESTER - VAN DINGENEN,
Albert en Maria VERVOORT - VAN EESTER,

zijn kinderen,

Marc, Koen en Bart VAN GENECHTEN,
Cindy VERVOORT,

zijn kleinkinderen,

Zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,

De families VAN EESTER, STRUYF, VAN DYCK en ROBIJN.

Zij nodigen U uit samen met hen tot deelname aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft op
ZATERDAG 15 JULI 1989 om 10 uur in de parochiekerk van St. Bavo te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

2530 Boechout, Smeendijk 66.