



Dankbare herinnering aan

Frans VAN EESTER

Bestuurslid van de Kon. Fanfare
«St. Jan» Vremde.

Lid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden afd. Vremde.

Lid van verschillende andere verenigingen.

Echtgenoot van Octavie DE FEYTER.

Hij werd geboren te Boechout op
14 november 1905 en overleed aldaar op
23 september 1987, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Gelouterd door een maandenlange uitputtende ziekte geniet Frans Van Eester nu zijn welverdiende rust bij de Heer. In ons hart leeft een innige stille vreugde bij het weten dat een trouwe dienaar voor altijd bij zijn Schepper leeft in volkomen geluk. Immers «voor uw gelovigen, Heer, wordt dit leven veranderd, niet weggenomen.» Toch treuren om dit heengaan, om de lege plaats, die dit sterven nalaat in het leven van allen, die in liefde en vriendschap met hem verbonden waren, je voelt u in je eigen leven aangetast, je mist iemand die erbij hoort.

Dierbare echtgenote, van bij de Heer dank ik u om de liefdevolle zorgen, waarmee u me steeds en dan heel bijzonder tijdens mijn langdurige ziekte omringd hebt. Dat is liefde op z'n schoonst: trouw zijn doorheen goede als kwade dagen, doorheen ziekte en gezondheid. Zulke liefde heeft een eeuwigheids waarde, zulke liefde blijft over de grenzen van lijden en dood heen. In deze liefde blijven wij met elkaar verbonden.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank om uw genegenheid en vriendschap. Blijft in liefde verenigd met moeder en vul alzo de lege plaats aan, die mijn heengaan nalaat in haar leven.

Vele familieleden en vrienden, ook u dank ik om uw goedheid en hartelijkheid. Een gebed voor mijn zielerust weze een teken dat we blijvend aan elkaar denken.

Octavia Van Eester - De Feyter,
Marcel en Maria Van Eester - Borremans
en kinderen,

danken U
voor uw troostende blijken
van deelneming.