

« Uw kruis aanbidden wij, O Heer, en wij loven en verheerlijken Uw verrijzenis; want zie, door het kruishout kwam er vreugde in heel de wereld »



Bidt voor de ziel van zaliger

**Mevrouw
Josephina VAN EESTER**

Lid van de Bond van het H. Hart en van
verschillende Broederschappen
weduwe van de Heer
Jacobus JANSSENS

geboren te Vremde op 5 november 1876,
en aldaar zeer godvruchtig overleden op
Goede Vrijdag 12 april 1963, voorzien van
de H. H. Sakramenten en de Pauselijke
zegen « In Articulo Mortis ».

Op goede vrijdag, op haar 87ste jaar, heeft
de goede God in Zijn grote barmhartigheid
onze goede moeder de genade geschonken
christelijk te sterven.

Op «het uur» van haar Goddelijke meester,
gelijk zij er op gewacht had, na 't zelf te
hebben uitgekozen, om zoveel zekerder te
zijn dat haar dood in de Zijne werd opge-
nomen.

Een vrome vrouw die de Heer trouw dien-
de en nauwgezet van geweten, al Zijn ge-
boden vervulde.

Zij ging graag en veel naar de kerk, en
stelde een groot vertrouwen in het gebed
en de rozenkrans was haar bovenmate
dierbaar.

Beste kinderen en kleinkinderen, uw moe-
der verlaat u, het is het enige leed dat ik
U ooit heb kunnen aandoen. Gij weet hoe
Vader en ik voor u hebben gewerkt en ge-
zwoegd, hoe wij samen de kruisjes en moei-
lijkheden hebben gedragen, vergeet ons niet,
leef godsdienstig, blijft gehecht aan de kerk,
het kenmerk van onze familie, leert ook uw
kinderen vroom te leven want alleen een
vroom leven maakt gelukkig hier op aarde
en verzekert u de hemel, waar we dan een-
maal samen weer bijeen zullen zijn, voor
eeuwig. Gij vooral, blijf bidden voor Moe-
der, mijn zoon, priester missionaris, wan-
neer gij Ons Heer tussen uw bevende vin-
gers houdt, in witte schijn van brood.

Jezus Maria Jozef. (aanroeping met aflat.)

*De familie dankt hartelijk voor
Uw gebeden en meevoelen in
het smartelijk verlies.*