



Met droefheid melden wij U het heengaan van

Juliette VAN EESTER

Zij werd geboren te Boechout op 26 januari 1934 en overleed te Antwerpen in het Algemeen Ziekenhuis Middelheim op 15 december 1994, begeleid door de gebeden van de II Kerk.

Rouwen om haar afscheid :

Jean-Claude en Blanche DUMONT - CELIS en Olivier,
Raymond VAN EESTER en Karine COTEMANS,

haar kinderen en kleinzoon.

Haar ooms en tantes,
Haar neven en nichten.

De families VAN EESTER en VAN DEN BRANDEN.

Zij nodigen U uit om samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft op **DINSDAG 20 DECEMBER 1994, om 10 uur**, in de kerk van St.-Bavo te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

Rouwzekelag :
2640 Mersel, Deurnestraat 309.
4020 Grivegnée, Rue Vignoul 18.