



Dankbaar voor zijn leven vol liefde en inzet voor ons,
ging van ons heen

Stan Van Eester

echtgenoot van

Paula Vanlommel

Lid van de Landelijke Gilde

Geboren te Vremde op 6 november 1934
en thuis in familiekring vredig ingeslapen op 17 juni 2005,
gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Wij nemen samen afscheid van hem tijdens de plechtige uitvaart-
liturgie op DONDERDAG 23 JUNI 2005 om **10 uur** in de kerk
van Sint-Pancratius te Ranst.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

Wij leggen hem te rusten in de familiegrond op de begraafplaats te
Ranst-Schawijkstraat.

Gebedswake op woensdag 22 juni om 19.30 uur in de kerk.

Rouwadres:
Hovenierstraat 3, 2520 Ranst.

U kunt de overledene een laatste groet brengen in het mortuarium
van het H. Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24 Lier, van 18 tot 20 uur.

Dit melden U met diepe droefheid:

Paula VANLOMMEL

zijn echtgenote

Guido en Marianne VAN EESTER-RAEYMAEKERS

Joaquim en Ellis

Svenja

Silke

Dirk en Conny VAN EESTER-DE WEVER

Matthew

Kevin

Jeroen

Eveline

Luc en Ria RIJMENANTS-VAN EESTER

Kristof en Karolien

David

Hugo en Lieve VAN WINCKEL-VAN EESTER

Caroline

Isabelle

Laurent en Ilse VAN WERVEKE-VAN EESTER

Hans

Wouter

Jonas

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters.

Zijn neven en nichten.

De families VAN EESTER, VANLOMMEL, VAN RIJMENANT
en BELMANS.

Met dank aan zijn huisarts en de verpleegsters.