



Dankbare herinnering aan het schone leven van

Mevrouw Julia VAN EVEN
weduwe van de Heer August Vertommen

Zij werd geboren te Antwerpen op 25 februari 1894 en overleed zacht in de vrede van de Heer te Boechout op 12 december 1980.

De Heer en Mevrouw Jos Vervoort-Vertommen
De Heer en Mevrouw Marcel Aertgeerts-Vervoort
en kinderen

De Heer Willy Vervoort

De Families Van Even en Vertommen
danken U voor de troostende blijken
van deelneming in deze pijnlijke
dagen van rouw.

Advent, tijd waarin wij ons voorbereiden op de komst van de Heer.

Voor moeder is het nu al Kerstmis, is de Heer voorgoed gekomen! Heel zacht en rustig was haar afscheid.

Wij geven haar uit handen, maar diep in ons hart blijft zij leven. «Ze was zo'n goed moederke»! Nog zoveel andere dingen willen wij over haar vertellen, altijd opnieuw.

Want er is heimwee in ons hart nu zij zo stil is geworden. Heimwee naar al wat moeder voor ons deed, naar al wat zij voor ons betekende, en dat was zoveel.

Advent, komst van de Heer.

Gelovig buigen wij het hoofd en geven een lieve moeder uit handen. Maar we vertrouwen haar toe aan een levende, aan de goede God. Moge de vrede van Kerstmis haar deel zijn, voor eeuwig.

Dank, moeder, voor de vele fijne dingen die gij ons voorgeleefd hebt, dank voor uw voorbeeld van liefde en goedheid. Blijf in de Heer dicht bij ons.