

God is Liefde.
Wij geloven in Zijn Liefde.
Wat Hij doet is welgedaan.



Dit weze U een vroom aandenken, een uitnodiging om te bidden voor

Mevrouw

AUGUSTA VAN EYCK

weduwe van de Heer Guillaume DE RIJK.

Zij werd geboren te Diest, op 10 juni 1906 en overleed te Boechout, op 21 april 1982, gesterkt en begeleid door de gebeden en sacramenten van de H. Kerk.

Vrij plots is deze dierbare van ons heengegaan. Ze hield zo echt van het leven, van al wat schoon en goed was. Door haar ziekte werd zij de laatste jaren wel gehinderd intens deel te nemen aan het volle leven, maar waar het kon, deed ze mee. Ze was zeer dankbaar tegenover haar familie en vrienden die haar daarbij hielpen.

God, wij danken U voor dit schoon leven. Wij vertrouwen deze dierbare toe aan Uw grote Liefde.

Zij was één van de onzen, in de familie en nu in haar nieuwe thuis Huize Stracke, maar ze is vooral ook van U. Gun haar nu de vreugde van Uw nabijheid. Geef haar Uw rust en vrede.

Beste familie, dank je wel om uw grote liefde en bekommernis.

Beste vrienden van Huize Stracke, ik mocht niet lang bij u zijn maar ik was gelukkig bij u.

Dank om uw zorgen en genegenheid, vooral tijdens mijn ziek zijn.

Voor uw innig meeleven en gebed dankt u de familie.