



Dankbare herinnering aan

Mejuffrouw

**Fernanda VAN HEGE**

Dochter van wijlen  
Dokter René en Mevrouw Hélène  
Van Hege - Janssen

Zij werd geboren te Antwerpen op  
25 november 1909 en overleed te Lier  
op 9 juli 1996 in het A.Z. St.-Elisabeth,  
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken

Met U zijn er geen verten meer  
en alles is nabij.

Des levens aanvang glinstert weer,  
geen gisteren en geen morgen meer,  
geen tijd meer en geen uren,  
geen grenzen en geen muren;  
en alle angst voorbij,  
verlost van schaduw en van schijn,  
wordt pijn en smart tot vreugd verheven!  
Hoe kan het zoo eenvoudig zijn!  
Hoe kan het leven Hemel zijn,  
met U, o kern van alle leven!

*Uit Adagio van  
Felix Timmermans*

---

Dank voor uw aanwezigheid.  
"Dank U" aan allen die Mejuffrouw Fernanda tijdens  
haar leven hebben bijgestaan en hebben verzorgd,  
het was voor haar een grote steun.  
Ook een speciaal woordje van dank aan al het  
personeel van het A.Z. St.-Elisabeth en het rusthuis  
St.-Mathildis voor hun liefdevolle verzorging tijdens  
haar verblijf.