



Met diepe droefheid om zijn heengaan, maar dankbaar voor
zijn leven onder ons, hebben wij afscheid genomen van

JOS VAN HOOFF

*Lid van de vrienden van Lourdes
Weggevoerde en werkweigeraar van de oorlog 1940-1945*

Echtgenoot van Louisa VAN BREE

Hij werd geboren te Boechout op 30 december 1921 en overleed
aldaar thuis na een moedig gedragen ziekte op 3 september 1996,
begeleid en gesterkt door het Heilig Sacrament van de zieken.

Rouwen om zijn afscheid :

Louisa VAN BREE,

zijn echtgenote,

Frans en Myriam VAN HOOFF - BERTELS, Katrijne, Johan, Geert en Erik,
Danny en Monique WILLAERT - VAN HOOFF, Tom en Kim,
Guy en Marijke VAN HOOFF - HELLEMANS, Nils, Jens en Lars,
Herman en Arnet VAN HOOFF - van de MERWE,
Paul VAN HOOFF,

zijn kinderen en kleinkinderen,

Zijn broer, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,
De families VAN HOOFF, VAN BREE, SWEERT en VAN BERCKELAER.

De plechtige uitvaartliturgie waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op
VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1996, om 10 uur, in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

De teraardebestelling in het familiegraf geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

Gelegenheid tot groeten in de private rouwkamer van de begrafenisonderneming Goossens & Celis,
Molenstraat 4 te Mortsel, op donderdag 5 september 1996 van 20 tot 20.15 uur.

Rouwadres : 2530 Boechout, Boshoeck 240.

Bloemen noch kransen