



Dankbare herinnering aan

## **Jos VAN HOOFF**

*Lid van de vrienden van Lourdes*

*Weggevoerde en werkweigeraar van de oorlog 1940 - 1 945*

**Echtgenoot van  
Louisa VAN BREE**

Hij werd geboren te Boechout op 30 december 1921 en overleed aldaar thuis na een moedig gedragen ziekte op 3 september 1996, begeleid en gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

---

De familie dankt U voor uw gebed en uw bliken van medeleven.

Thuis mogen sterven, het was vaders diepste wens. Thuis, waar moeders tedere handen zijn pijn wegstreelden. Thuis omringd door zijn kinderen en kleinkinderen. Thuis, waar hij uit zijn tuin voor zijn kinderen en kleinkinderen met heel veel liefde en blijdschap al die verse vitamientjes en mooie bloemen haalde. Vader had zich geen mooier heengaan kunnen dromen...

Heel stil en moedig zonder hem ooit te horen klagen heeft hij zijn pijn en ziekte doorstaan.

Dank U vake voor al wat je voor ons hebt gedaan. We zullen je nooit vergeten!

Moeke, 't ging allemaal zo vlug, we hadden nog zoveel plannen, we hadden nog zoveel te vertellen...voor al die fijne dagen die we samen mochten doorbrengen... Dank U, moeke.

Rust nu maar uit vader  
Je hebt je strijd gestreden  
Je hebt het meer dan moedig gedaan  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

---