

Maar de rechtvaardigen blijven eeuwig leven;
bij de Heer vinden zij hun loon,
en de Allerhoogste zorgt voor hen.

Boek der Wijsheid, 5:15



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Rosalia VAN HOOF

weduwe van de Heer

THEOPHIEL BOOGAERTS

Lid van de

Christelijke Bond van gepensioneerden

Lid van de Katholieke Arbeidersvrouwen

afdeling Hoogboom

**Geboren te Boechout op 10 oktober 1901
en godvruchtig overleden te Edegem in het
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
op 10 mei 1986.**

Voorzien van de H. Sakramenten der Zieken.

Ons moeke was een sterke vrouw, zoals de
bijbel het bedoelt, Zij heeft haar echtgenoot
liefgehad en hem op zijn ziekbed verzorgd
en bijgestaan. Haar kinderen heeft zij opge-

voed met een natuurlijk gezag en liefdevolle
toewijding. In deemoed en zonder klagen heeft
zij ook pijn en verdriet geleden en in stilte
gebeden. Maar voor iedereen was zij de mon-
tere, opgeruimde en vriendelijke vrouw en
vooral heeft zij onnoemelijke vreugde beleefd
bij en met haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Nu is zij bij ons vake
in de hemel.

Laat toch mijn dood niet zwart omkransen
maar wit als het lied van vreugde zelf,
wit van vogels, van bloemen, die ik minde,
het wit waarin geluk zich weeft.
Hier past geen zwart,
ik was gelukkig,
ik heb met heel mijn hart geleefd.

Godelieve Moenssens

DE FAMILIE DANKT U.

Begr. J. Ketelaars & Zn. Kapellen Tel. 664.20.58
Druk. L. VAN DYCK, Kapellen Tel. 664.73.44